

Wat is er aan de hand op tuinpark Ons Buiten?

Op tuinpark Ons Buiten is een vreemd meisje komen wonen. Ze weet niet waar ze vandaan komt. Ze weet niet hoe oud ze is. Ze loopt de hele dag met een pop rond. En dan heet ze ook nog Wirre.

Geen wonder, dat sommige tuinders rare verhalen over haar vertellen. Ze denken dat Wirre een heksenkind is. En als de tuin rond haar huisje in drie dagen tijd verandert in een wildernis vol giftige planten en slijmerige mossen, neemt hun verdenking toe. En als er na een nachtelijk onweer zomaar opeens een heks in haar tuin staat, weten ze het zeker: Wirre trekt kwade krachten aan en moet weggejaagd worden.

Toch kan Wirre er niets aan doen, dat haar zulke nare dingen overkomen. Ze heeft alleen maar een oud boek gevonden en dat opengedaan. Natuurlijk had ze dat beter niet kunnen doen. Maar ze kon van tevoren toch ook niet weten, dat het boek zou gaan zingen en daarmee de aandacht zou trekken van een boze vrouw uit haar verleden?

Wirre raakt verwickeld in een spannend avontuur. Ze moet zich verdedigen tegen de heks in haar tuin. Maar ook tegen de tuinders die haar bedreigen. Gaat het haar wel lukken om aan deze gevaren te ontsnappen? Heeft ze daarvoor genoeg kracht, moed en inzicht?

Als je dat wilt weten, lees dan "Het Boek van Lang Geleden". Het is een spannend sprookje, geschreven door Twan van Buren. Het is leuk om te lezen voor kinderen en ook voor volwassenen die van wonderlijke verhalen houden. Het boek is prachtig geïllustreerd met kleurige waterverfschilderingen van Adriana Nani Kamphuis.

De schrijfster heeft zelf op Ons Buiten al bijna twintig jaar een huisje, waar een wilde bostuin omheen ligt met varens, mossen en oude bomen. In die tuin heeft ze veel ideeën gekregen voor haar boek. Zo hebben de drie tantes in het verhaal plantennamen gekregen: Heliantha (zonnebloem), Alchemilla (vrouwenmantel) en Circaea (heksenkruid). Ook komen er toverbloemen in voor, zoals de vurige roos, de zilverblauwe papaver en de gouden wederik. En een heel bijzondere rol is weggelegd voor de primula.

Als je benieuwd bent geworden naar het verhaal, kun je even een kijkje nemen op de website van uitgeverij Burena: www.burena.nl Daar vind je o.a. een aantal mooie illustraties uit het boek, waarbij stukjes van de bijbehorende tekst worden voorgelezen, ondersteund door geluiden en muziek.



illustratie: Adriana Nani Kamphuis

Als het boek wilt lezen, kun je het lenen bij de bibliotheek. Als die het niet heeft, vraag dan of ze het voor je willen bestellen.

Je kunt het boek ook voor € 18,50 kopen in de boekwinkel. Heeft die het niet, dan kun je het ook daar laten bestellen. En natuurlijk kun je het ook kopen bij uitgeverij Burena. Dat moet je doen via het bestelformulier op de contactpagina van de website, maar als je gewoon een mailtje stuurt naar info@burena.nl komt het ook goed. Het boek wordt je toegestuurd binnen een week nadat je betaling - met vermelding van je naam en adres! - is binnengekomen op rek.nr. 55 90 902 t.v.n. Uitgeverij Burena.

Let op: voor de lezers van deze Vroegop worden geen administratie- en verzendkosten in rekening gebracht. ✨

