

Schrijf- en advieswerk Lauriergracht

[Home](#)[BLOG](#)[Over](#)[Boeken](#)[Opdrachtgevers](#)[Signalementen](#)[Meer eigen werk](#)[contact](#)[berichten](#)[@@links](#)[Beeldwerk](#)[zoeken](#)

Signalementen

Sprookje uit volkstuin



In Amsterdam, maar ook in Utrecht zitten allerlei vrienden weer op hun volkstuin, voor mij hét moment om 'Het boek van lang geleden' uit te lezen. Ik ontdekte dit fraai vormgegeven verhaal deze winter, toen ik Twan van Buren ontmoette, de schrijfster van het boek, ook volkstuinbezitster en oud-psychotherapeute. Met haar grote kennis van zowel psyche als flora en fauna schreef zij een sprookje van uitzonderlijke diepgang en schoonheid,

Het meisje Wirre woont met haar lappenpop Warre in een huisje op tuinpark 'Ons buiten'. Op een dag wordt haar tuin overwoekerd door giftige planten en onkruid... 'Zodra ze het tuinhekje door waren, walmde de doordringende lucht van de stinkzwammen in hun gezicht. Wirre dacht even dat Hugo meteen rechtsomkeer zou maken. Maar hij trok alleen zijn neus op. 'Wat een pislucht zeg. Kijk eens wat een vliegen erop af komen!'

Het Boek van lang geleden heeft als onderliggende thematiek de volwassenwording van een meisje tot vrouw. Het is bedoeld voor meisjes van 9-12 jaar, maar door de vele leuke natuurbeschrijvingen en relationele hobbels die het boek toont, is het ook een sprookje voor volwassen meisjes en hun vriendjes geworden. Meer informatie via de uitgeverij: www.burena.nl



citaat: website Petra Hunsche
www.schrijfwerklauriergracht.nl

[terug naar zoekresultaat](#)